



SOLIDAIR MET GUATEMALA  
Langestraat, 6 – B-9300 Aalst - Bélgica  
Tel.: 053/62 94 76  
E-mail: [guidods@skynet.be](mailto:guidods@skynet.be)  
Website: <http://www.solidairguate.be/>  
Rek.Nr.: R en Vr Guatemala - BE53 9795 4510 6053

**“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de “onderdrukker” Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu (Nobelprijs voor de Vrede 1984)**

Aalst, 3september 2024

## Info Brief 363

### ▣ De Missiecongregatie van Scheut in Guatemala door de decennia heen

Het is alweer lang geleden. **Mario Trinidad**, Filippijnse missionaris van de congregatie van Scheut (CICM), vertrok naar Guatemala. Na enkele jaren van pastorale inzet bewandelde hij andere paden, trad uit en na een omweg in de VS huwde hij en vestigde zich met zijn Australische echtgenote in Australië.

Enkele jaren geleden begon hij opzoekingswerk rond de aanwezigheid van de congregatie van Scheut in Guatemala onder de vleugels van een Australische universiteit.

Kort door de bocht gaat het over de evolutie van een congregatie die door het communistisch China het land werd uitgezet einde jaren '40 en in Guatemala vervolgd werd vanwege 'communistisch gezinde' leden einde jaren '70 - begin jaren '80.

Mario kwam naar België om de getuigenissen van ons, de overlevers van de genocide, te interviewen. Hard academisch labeur en dan eindelijk het indrukwekkend resultaat: *Missionaries and Resistance in Guatemala*.

Ik ontving de tekst. Kort daarop kwam er uit Rome een aanvraag van het generaal bestuur van de congregatie om het script na te lezen en mijn gedacht te zeggen over de opportuniteit om er als congregatie achter te staan.

Engelse lectuur is niet zo mijn ding. Ik heb ooit een kanjer van een Engelstalig boek van de eerste tot de laatste letter doorwrocht: *Political Murder - Who killed the bishop?* Het is van de hand van de Amerikaans-Guatemalteekse auteur Francisco Goldman. En het gaat over de moord op bisschop Juan Gerardi (april 1998).

Met veel moed boog ik me over het werk van Mario. De twijfel van de congregatie was niet uit de lucht gegrepen. Er was zeer persoonlijke informatie te lezen over de handel en wandel van verschillende leden. Sommige optredens waren delicaat en niet altijd fraai.

Na lezing gaf ik groen licht aan de Raad in Rome. Het ging in mijn opinie over een gedegen, academisch,

evenwichtig en eerlijk document.



Ondertussen kwam het werk digitaal ook bij KADOC terecht. En onlangs werd het in KADOC ook in drukvorm uitgegeven. Mario komt het persoonlijk voorstellen in Leuven op 4 september.

### ▣ Terugkeer naar de roots

Mario Trinidad maakte van de gelegenheid gebruik om de zusters van Jacht Heverlee (ICM) een bezoek te brengen. Hij had nog samengewerkt met enkelen onder hen in Tiquisate. Het werd een historisch weerzien.



We werden verwelkomd met koffie en gebak. De zusters waren al opgetrommeld. Meteen kwam in de tongen los. Verhalen rolden over elkaar heen, vooral de herinneringen over de pastorale activiteiten in de parochie van Tiquisate. En de benoeringen en wie en waar toen en tevoren en nadien werkzaam was. En anekdotes zoals over een grootgrondbezitter die 100 quetzales tijdens de misvieringen in de schaal legde. En naarmate de homilieën meer en meer de spiritualiteit van de bevrijdingstheologie nastreefden, het biljet in waarde verminderde van 75 naar 50 en daarna naar 25 en vervolgens naar 10 en uiteindelijk naar 5 quetzales om te eindigen naar 0 quetzales. En ja ook, wie al gestorven was en wie nog en waar de voorbije jaren overleefd heeft. Mario vertelde dat hij regelmatig op bezoek ging in een gehucht bij een arme familie. Telkens werd hij ontvangen met kip en het beste wat ze in huis hadden. Hij zei hen dat hij niet meer zou komen omdat hij hen telkens een beetje armer maakte, tenzij ze hem het gewone eten dat zij zelf ook namen voorzetten, maïskoeken en boontjes. En dat lukte. Een gevarieerd avondmaal ronde de ontmoeting af.

**Het was een historisch treffen.**

**Op donderdag 4 september - 19:30 uur presenteert hij zijn gedrukt oeuvre in KADOC - Vlamingenstraat 39 - Leuven. We wensen hem alvast veel geluk met de voorstelling.**

Guido De Schrijver - Steungroep 'Solidair met Guatemala'

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comit es