



SOLIDAIR MET GUATEMALA
Langestraat, 6 – B-9300 Aalst - België
Tel.: 053/62 94 76
E-mail: guidods@skynet.be
Website: <http://www.solidairguate.be/>
Rek.Nr.: R en Vr Guatemala - BE53 9795 4510 6053

**“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de “onderdrukker”
Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu
(Nobelprijs voor de Vrede 1984)**

Aalst, 29 augustus 2024

Info Brief 362

▣ Corrupte luxe-veiligheid

Voormalig president Alejandro Giammattei dronk tijdens zijn mandaat gulzig van de honigzoete corruptiebeker. Hij kreeg er niet genoeg. Hij ging door tot op het laatste moment. Nog net voor Bernardo Arévalo de politieke macht overnam, verleende Giammattei - verbaal, zonder een officiële vergunning - speciale veiligheidsmaatregelen aan een reeks politieke verwanten, onder meer aan een rist volksvertegenwoordigers van zijn partij Vamos.



De regering van Bernardo Arévalo meldde dat het ministerie van Binnenlandse Zaken in een eerste controle besloot om de veiligheidsmaatregelen van 17 volksvertegenwoordigers in te trekken. Voor de uitvoerende macht is de verbale bescherming onterecht en bovendien onrechtvaardig, omdat de beveiliging onnodig is. Daardoor komen de 61 politieagenten die hen beschermden weer in dienst van de bevolking.

‘De veiligheid en bescherming van Guatemalteekse gezinnen zijn een prioriteit voor deze regering,’ luidt het officieel communiqué.

Daarnaast wordt in deze eerste fase ook het aantal politieagenten dat het Congres bewaakt, teruggebracht van 60 naar 30 manschappen.

▣ Een cynische oproep van procureur-generaal Consuelo Porras

Enkele weken geleden deed het hoofd van het Openbaar Ministerie (de spin in het web van het 'Pact van de Corrupten' dat Justitie gegijzeld houdt) een cynische publieke oproep. Ze riep president Bernardo Arévalo op eindelijk eens zijn werk te gaan doen, zorgen dat de wegen hersteld worden, de ondervoeding van de kinderen aanpakken, de noden van het land lenigen, enz... Met de idee in het achterhoofd: 'De beste methode om zichzelf uit de wind te

zetten is overgaan tot de aanval,' belaadde ze de uitvoerende regering met berispingen en vernederingen.

Maximo Ba tiul, universitair docent, onderzoeker, antropoloog en politiek analist, heeft er zijn bedenkingen bij. Zoals in alle landen worden degenen die 'schieten' niet vervolgd. Integendeel, 'zij zijn degenen die vervolgen.' Zij zijn degenen die hun tegenstanders in ballingschap of naar de gevangenis of erger nog naar het kerkhof sturen, vooral degenen die met de vinger naar hen wijzen. Helaas zijn angst of inschikkelijkheid krachtiger dan sociale organisatie om het tij te keren. Een regering, alleen en in de steek gelaten door haar volk, zal het niet kunnen opnemen tegen de Guatemalteekse Leviathan. Een regering en de staatsinstelling moeten erop vertrouwen en weten dat de enige soeverein het volk is, en daarom is het taak van het volk om de barbarij te stoppen.



De criminelen handelen niet alleen. Ze hebben een sterke structuur die de psychologie van de mensen analyseert en de 'shockdoctrine' gebruikt als methode om ze te controleren, zoals Naomi Klein schreef. En dat gebeurt vaak omdat 'we ons discours, onze identiteit, onze strijd verliezen.' Mensen vervallen in pessimisme, zoals de zin 'Ik had het mis over Arévalo, want er is niets veranderd.'

(foto: Robert Paz Gularte)

Zelfs degenen die 'fan waren van de Semilla-Beweging en Arévalo' zijn nu gefrustreerd, omdat ze dachten dat dingen plotseling zouden veranderen, zonder zich te realiseren dat het 'Pact van de Corrupten' diepe wortels heeft en dat het uitbannen ervan meer vastberaden inspanningen vereist dan diplomatie.

Om deze 'shock' te boven te komen is het dringend noodzakelijk om in te zien hoe deze machtsverhoudingen in de geschiedenis van het land zijn opgebouwd en om te erkennen waar men zich in deze geschiedenis bevindt. De 106 dagen straatprotesten van einde vorig jaar was slechts een 'oefening' van inheemse mobilisatie, geen opstand als zodanig.

'Het inzien van de geschiedenis van het land is een eerste stap om de realiteit te begrijpen. Het moet een geschiedenis zijn die verteld wordt zonder ons als 'slachtoffers' te gedragen. De verhalen van rebellie, verzet en opstanden moeten verteld worden. Dit zal leiden tot inzicht dat veranderingen nooit zullen komen van regeringen, noch van degenen aan de top. Veranderingen komen altijd van onderaf. En terwijl de mensen aan de top onder elkaar vechten, moeten de mensen aan de onderkant opstaan om de geschiedenis van vernedering en in de steek gelaten te worden veranderen.'

Guido De Schrijver - Steungroep 'Solidair met Guatemala'

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités