



SOLIDAIR MET GUATEMALA
Langestraat, 6 – B-9300 Aalst - België
Tel.: 053/62 94 76
E-mail: guidods@skynet.be
Website: <http://www.solidairguate.be/>
Rek.Nr.: R en Vr Guatemala - BE53 9795 4510 6053

**"Waanzin is hetzelfde doen
en nog eens en nog eens
en andere resultaten verwachten"
Albert Einstein**

Aalst, 20 maart 2022

Info Brief 242

☐ Bezoek aan Bernardo Caal Xol in Cobán

We zeggen en schrijven donderdag 17 maart. **Edgar de León, advocaat van de verdediging van Bernardo**, pikt me op in het centraal huis van de missiecongregatie CICM in de hoofdstad. Vermomd (zoals het hoort voor een rit van om en bij vijf uur in een gesloten ruimte, zelfs met de ramen van de wagen een beetje omlaag gedraaid.) Maar vooral met het oog op het afstevenen van het noordelijke Cobán, pas nog als 'rode zone' verklaard.

Onderweg een restaurant binnengewipt, kip in pepiansaus en voor dessert een appeltaartje met veel kaneel.



Bij aankomst in de voormalige keizerlijke stad auto geparkeerd voor de ingang van de preventieve gevangenis. Boven de hardnekkige metalen ingangspoort een afdakje om de bezorgde aanklopers tijdens de regentijd half droog te houden. Op de door roest aangevreten zinken golfplaat een stuk wrakhout als van een vergaand schip. Edgar kondigt me bij de gewapende receptie aan als een 'Europese waarnemer voor de mensenrechten.' Camera's waren niet toegelaten. En dan het hoenderhok in achter de metalen afsluitingen. Scheldend, kriskras door elkaar slenterend, tatoeages etalerend en vooral, lijkt mij, een titanisch gevecht leverend tegen het stilstaan van de tijd.

Bernardo werd van ergens diep binnen naar de open ruimte geroepen. We gaven elkaar een - hopelijk - Covid-vrije hand. Hij was er zich zichtbaar bewust van dat zijn zoveelste zelfde verhaal als een versleten vinylplaat klonk.

Maanden geleden deed hij een gok. Een laatste strohalm aanklappen: het Grondwettelijk Hof. Met als gevolg, nog altijd geen definitieve uitspraak: bevestiging van de opgelegde straf of vrijspraak? En ondertussen blijft hij in de preventieve gevangenis vast zitten. In het slechtste geval wordt hij definitief veroordeeld. Maar dan komt hij terecht in een andere gevangenis, een waar veroordeelden hun straf uitzitten. En die zou in vergelijking met de huidige betere omstandigheden met zich mee brengen.

In het beste geval? Hij weet maar al te goed dat de gerechtelijke instanties één voor één overgenomen zijn door corrupte of zelfs maffiose individuen. Na anderhalf uur, rechtstaand, over en weer gepraat namen we afscheid.

Bernardo was van onze komst op voorhand op de hoogte en had een dankwoord opgesteld, dat hij mij overhandigde. 'Het is altijd op dezelfde dagen kloppen,' zei hij, 'meer is me hier niet gegund.'

Ik beloofde hem de volgende dagen zijn echtgenote Isabel Matzir te bezoeken in Chimaltenango en haar een financieel steuntje aan te reiken. Tijdens het gesprek zag ik een Q'eqchi' vrouw doorheen het traliewerk hapjes verkopen. 'En?' vroeg ik de advocaat tijdens de terugtocht. 'Het eten van de instelling is soms niet te vreten. Zelfs voedsel dat reeds overtijd is wordt al eens voorgeschoteld.'

'Vandaag heb ik het bezoek ontvangen van Guido De Schrijver, afkomstig van België. Ik heb hem persoonlijk bedankt voor de Prijs die Guatebelga mij verleend heeft. En ik vraag hem dat hij mijn dank overdraagt aan de vrienden en vriendinnen van Guatebelga. We gaan door met het nastreven van gerechtigheid, we blijven de waarheid zeggen. We weten dat we op een dag het gelaat van de gerechtigheid zullen zien. We blijven het verdwijnen van de religieuzen van België, een zaak die zich in de jaren '80 in Guatemala voordeed, aanklagen. De verantwoordelijken voor de dood van vele religieuzen moeten voor het gerecht verschijnen. Dat zal rust geven aan de families wanneer ze de waarheid zullen kennen. Daarom mag het volk van Guatemala niet rusten in zijn strijd en blijven strijden opdat de waarheid naar boven zou komen. Dank aan de internationale organisaties die de strijd begeleiden van de Maya Q'eqchi' bevolking. We zullen gerechtigheid bekomen.

Bernardo Caal Xol. De groeten

Ik ben gecriminaliseerd in Guatemala, Ik zit al vier jaar opgesloten.'

Guido De Schrijver

Steungroep 'Solidair met Guatemala'

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

