



**SOLIDAIR MET GUATEMALA**  
Langestraat, 6 – B-9300 Aalst - België  
Tel.: 053/62 94 76  
E-mail: [guidods@skynet.be](mailto:guidods@skynet.be)  
Website: <http://www.solidairguate.be/>  
Rek.Nr.: R en Vr Guatemala - BE53 9795 4510 6053

Aalst, 15 juli 2021

## Info Brief 203

### ▣ Repressie tegen journalisten gaat door

**Frank Stalyn Ramazzini**, militant, journalist en criticus van de regering van Alejandro Giammattei had maanden eerder reeds bedreigingen tegen hem gemeld en de regering de schuld gegeven als hem iets zou overkomen.

Ramazzini werd **op 9 juli vermoord** in een eetgelegenheid in zone 6 van de hoofdstad. Daarbij kwamen drie anderen om en twee raakten gewond, zoals bevestigd door de Vrijwillige Brandweerlieden aan de lokale media.

Vorig jaar had Ramazzini op zijn sociale netwerken de regering van Alejandro Giammattei ervan beschuldigd dat er een aanslag op zijn leven was gepleegd als opvolging van verschillende intimiderende telefoontjes die hij had ontvangen na zijn herhaalde aanklachten tegen bendeactiviteiten en het uitblijven van een reactie van de Politie.

De **Ombudsman voor de Mensenrechten Jordán Rhodas** veroordeelde de moord en drong er bij het Openbaar Ministerie op aan de feiten te onderzoeken en de verantwoordelijkheden vast te stellen, terwijl hij zijn medeleven betuigde aan familie en vrienden van Ramazzini.

De **Commissie Persvrijheid van de Vereniging van Journalisten van Guatemala** eiste van het Openbaar Ministerie een diepgaand onderzoek naar de misdaad en een volledige verklaring aan de bevolking over wie deel uitmaakt van deze paramilitaire groep die straffeloos en met wapens van groot kaliber handelde.



### ▣ Vaderdag in Guatemala

**Eric Gruloos** pastoor van San Miguel Ixtahuacán schreef in het **Contactblad Tqanil** enkele bedenkingen ter gelegenheid van Vaderdag. Hieronder een paar fragmenten.

'... En wat met de velen die hier niet weten dat ze een vader hebben. Die zit wel ergens, maar niet thuis bij zijn familie.

Vele vaders werken in de Verenigde Staten. Hun kinderen kennen hun vader enkel via de telefoon, via Facebook en WhatsApp. Sommigen van hen zijn na een tijd vergeten dat ze nog kinderen hebben in Guatemala. Ze zijn vertrokken om voor hun familie nieuwe mogelijkheden te zoeken die ze hier niet vinden. De kinderen willen studeren en vader werkt ergens in Florida, of Atlanta, San Francisco, Los Angeles... Ze zitten in alle steden van het

Noorden. Vele families hier zijn volledig afhankelijk van wat vader, broer, echtgenoot, dochter of zoon naar hier sturen.

'Kom niet naar hier,' zegde vorige week de vicepresidente Kamala Harris van de VS bij haar bezoek aan Guatemala. Maar nooit eerder zijn er zovelen binnengerakt in 'El Norte,' als de voorbije maanden. Ze komen ginder aan bij iemand van de familie en de dag daarna mogen ze gaan werken.

Dagelijks worden kaarsen aangestoken om de hemel te bidden dat ze de tocht door de 'woestijn' overleven. Het blijft een gevaarlijke tocht met honger en dorst, met hitte en koude, langs criminele bendes, verloren lopen en alleen achterblijven, opgepakt worden en terug beginnen, ja, in heel wat gevallen het leven erbij inschieten...

Soms denk ik aan de 'nachtspelen' bij de jeugdbeweging vroeger, maar hier is het serieus, hier staat hun leven echt op het spel.'



Tqanil Nr. 71 juni 2021

### ▣ Brief van Marleen Renders

'De verwoestingen die de pandemie heeft aangericht en de verwaarlozing door de autoriteiten hebben de bevolking in angst en wanhoop gedompeld, vooral de meest behoeftige sectoren.

In deze situatie blijven wij mensen begeleiden in alfabetiseringscursussen en in het basisonderwijsprogramma voor vrouwen en mannen, in overeenstemming met de doelstellingen van het project van volksonderwijs. Hoe kunnen wij verklaren waarom mensen de groepen bijwonen zonder er iets materieel voor terug te krijgen?



Voor de opvoeders is het antwoord eenvoudig: het is een gemeenschappelijk huis, ze worden met respect en genegenheid behandeld, hun kleine kinderen worden goed ontvangen, empathie en geduld maken deel uit van de methodologie en "het gevoel aan hun lot te zijn overgelaten" verdwijnt met hun grapjes, glimlachen en het vieren

van hun kleine prestaties, wanneer ze ontdekken dat hun capaciteiten worden gereproduceerd en dat hun zonen of dochters hen met andere ogen zien... moeders en vaders die scheppers en bouwers zijn en die zelfzorg in hun gezin bevorderen als een verdedigingsmiddel in deze ongelijke strijd.'

Guido De Schrijver

Steungroep 'Solidair met Guatemala'

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités