



SOLIDAIR MET GUATEMALA
Langestraat, 6 – B-9300 Aalst - België
Tel.: 053/62 94 76
E-mail: guidods@skynet.be
Website: <http://www.solidairguate.be/>
Rek.Nr.: R en Vr Guatemala - 979-5451060-53

Aalst, 2 juni 2020

Info Brief 157

■ In beslag genomen corruptiehotel wordt verzorgingscentrum

Manuel Antonio Baldizón Méndez is een Guatemalteekse politicus, advocaat, hotelondernemer en multimiljonair. Hij was de leider van de politieke partij "Libertad Democrática Renovada" (Vernieuwde Democratische Vrijheid). Nog in 2015 stelde hij zich kandidaat bij de presidentsverkiezingen. Maar hij werd voor talrijke corruptiepraktijken door justitie achtervolgd. Sindsdien blijkt hij als politicus uitgeteld te zijn.

Het waren nog het Openbaar Ministerie met Thelma Aldana en de VN-Commissie tegen de Straffeloosheid (CICIG) die een onderzoek instelden in verband met de aankoop in 2012 van een niet onaardig terrein in Quetzaltenango. Hij zou dat op de kop getikt hebben voor nauwelijks 15 duizend Quetzales. In feite wordt het domein geschat op 30 miljoen Quetzales.

In 2015 begon de man daar met de bouw van een hotel. Vandaag is het praktisch af.

Maar de staat sloeg de eigendom aan. Het gebouw zal gebruikt worden voor de opvang van coronapatiënten.



■ Afscheid van Rene Van Rompay

Op 18 mei 2020 overleed Rene op 81jarige leeftijd (geen coronapatiënt). Hij werd begraven in Winston-Salem (VS). We hielden regelmatig (virtueel) contact met hem.

Monique en ikzelf ontmoetten hem nog samen met een zus in 2018 in Leuven, toen hij even in België was. René, afkomstig uit Aarschot, trad in bij de **missiecongregatie van Scheut (CICM)** en vertok naar Guatemala in het jaar 1965.

We kregen van zijn gezin ginder een afscheidstekst die ter gelegenheid van de begrafenis (in corona-toestanden) verspreid werd. We lezen in dat bericht:

'Rene diende God vanuit de katholieke kerk in Guatemala, wat hem liefde, respect en solidariteit met het volk van Guatemala voor het leven bijbracht. Ginder werd hij verliefd op zijn latere echtgenote Irene Keddy (Amerikaanse en **lid van de missiecongregatie van Jacht-Heverlee, red.**) die ook missionair werk uitvoerde. Ze huwden in 1972 in de VS. Niet zoveel later pakten ze hun boeltje in en vertokken in een camionnette met hun twee jonge spruiten terug naar Guatemala om zich als lekenmissionarissen ten dienste te stellen van het volk van Guatemala.'

Maar er moest op de eerste plaats brood op de plank komen. Ze kregen de gelegenheid om in Esquipulas het restaurant Esquilandia van een ex-priester, die in de hoofdstad woonde, uit te baten.'

In februari 1996 sloeg een van de ergste aardbevingen toe die het land kende. Het echtpaar sloot zich aan bij een groep missionarissen die hulp boden aan de slachtoffers van de natuurramp. Toen het derde kind met het syndroom van Down geboren werd besloten ze terug te keren om hem de beste zorgen te kunnen geven. Ze vestigden zich in Massachusetts. Er kwamen nog twee kinderen bij. Het gezin verkastte naar het geboortehuis van Irene in Boston. Tot begin de jaren '80 was hij actief als sociaal werker met personen van de derde leeftijd en slachtoffers van de natuurrampen.

'Begin de jaren '80 stichtte Rene het **'Comité in Solidariteit met Guatemala' in Boston**. De groep kwam samen in de schaduw van de Openbare Bibliotheek van Boston. Tot ze in 2010 verhuisden naar Winston-Salem. Van daar uit bleef hij zich dagelijks digitaal informeren over Guatemala. Ondertussen voerde hij actie in de partij van de Democraten van Forsyth, onder meer in campagnes om kiezers te registreren en de steun van migranten te winnen.

Regelmatig woonde hij de eucharistievieringen bij **in de Kerk Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid** en maakte daar talrijke **Guatemalteekse vrienden.**'



Op de aankondiging van het overlijden stond de suggestie: **'In plaats van bloemen, wil asjeblief in naam van Rene een bijdrage storten aan NISGUA - Netwerk in Solidariteit met het Volk van Guatemala'**

<https://nisgua.org/es/donativos>

Tijdens de begrafenisplechtigheid lag de vlag van Guatemala op de kist.

▣ Vershil tussen dictatuur en imperialisme

De VS houden maar niet op enkele Latijns-Amerikaanse staten te beschuldigen van dictatuur.

Wat is het **vershil tussen dictatuur en imperialisme? Mijn antwoord: Dictatuur legt zijn wil op aan een natie. Imperialisme legt zijn wil op aan een groot deel van de planeet.**

Eén voorbeeldje: Jaar na jaar na jaar... stemt de internationale gemeenschap tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor het stopzetten van de Amerikaanse blokkade tegen Cuba. De uitslag is telkens ongeveer dezelfde. Ook vorig jaar 2019: 187 landen stemden voor de afschaffing van de Amerikaanse boycot. 3 landen stemden tegen: met name de VS zelf, Israël en Brazilië. Colombia en Oekraïne onthielden zich. Nieuw was dat Colombia en Brazilië van Bolsonaro voor de eerste keer de kant kozen van de VS. Niet te verwonderen als goede bondgenoten van het imperium.

Guido De Schrijver - Steungroep 'Solidair met Guatemala'

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités