



SOLIDAIR MET GUATEMALA
Langestraat, 6 – B-9300 Aalst - België
Tel.: 053/62 94 76
E-mail: guidods@skynet.be
Website: <http://www.solidairguate.be/>
Rek.Nr.: R en Vr Guatemala - 979-5451060-53

Aalst, 7 mei 2020

Info Brief 154

Herdenking Walter Voordeckers, vermoord in Santa Lucía Cotzumalguapa op 12 mei 1980

▣ **Uit het dagboek van Wilfried Gepts (CICM) 'Krekels langs de weg' (1980)**

'Walter was vervroegd met verlof gegaan omwille van de doodsbedreigingen die hier welsprekend op de muren van het parochiehuis tegen hem werden uitgesmeerd.

Vanmorgen is er hier in het parochiehuis een briefkaart aangekomen van Walter Voordeckers.

Hij laat weten dat hij de volgende maand terugkomt... "omdat hij het niet langer kan uithouden in Belgische ballingschap."



Als de kompanen van Walter wat later thuiskomen en iedereen rond de tafel zit, wordt de briefkaart van Walter doorgegeven in veelzeggende stilte.

Tot iemand de stilte verbreekt: "Dit bericht is Walters doodvonnis!" Iedereen rond de tafel knikt beamend...'



(Walter Voordeckers, Ward Capiou en Guido De Schrijver - einde jaren '70)

▣ In 2014 gaf **José Roberto Paz Gularte** aan zijn thesis voor licentiaat in de antropologie voor de staatsuniversiteit San Carlos de volgende titel: '*Symbolisme in de agressies ter bestrijding van het volksverzet*'. En als ondertitel: *Tegen de katholieke priester Walter Voordeckers in Santa Lucía Cotzumalguapa gedurende de regering van generaal Romeo Lucas García (1978-1980)*. (fragment)

De herinnering



De auteur van de thesis interviewde een aantal inwoners van Santa Lucía over de toenmalige pastoor. 'Hij was mager, vooral groot, wat de auteur benoemt als de 'Verticaliteit van het levend Lichaam.' En dit refereert dan op zijn beurt naar de 'transcendentie, de ontmoeting met de goden, leven, redding, sublimering, ook actie, beweging, vooruitgang.' Hij werd herinnerd als iemand die 'eigenhandig voedsel bracht aan de gevangenen, iemand die meewerkte met de spaar- en leencoöperatieve en met de basis-

gemeenschappen van de *'Familia de Dios.'*

'Maar wat nog het meest bijgebleven is zijn de publieke aanklachten in zijn homilieën tegen het onrecht, de arbeiders en *'campesinos'* aangedaan. Hij noemde met naam en toenaam de misdadigers van de bloedbaden, verdwijningen van personen en martelpraktijken: met name de militairen en terroristische groepen. En daarnaast wees hij met de vinger naar de grootgrondbezitters die de boerenbevolking uitbuiten. Walter liet het niet bij woorden. Hij weigerde in bepaalde gevallen de eucharistie te vieren ter gelegenheid van het patroonsfeest op een plantage.'

'Op die manier doorbrak hij het *status quo* en de Symbolische Macht van de grootgrondbezitters die door de bevolking traditioneel aangezien werden als feodale heren.

Toen de staking onder de suikerrietkappers uitbrak was Walter in België, maar bij zijn terugkeer ging hij de stakers actief steunen. Een getuige zei: 'Hij zat niet achter de staking. Maar hij steunde ze, nietwaar, ik herinner me dat hij ze concreet steunde door voedsel te halen bij Caritas voor de families, en dat, natuurlijk, werd hem niet vergeven.'



(1980: De media besteedden volle aandacht aan de tragische gebeurtenis)

'Naast het feit dat hij de boerenorganisatie steunde was hij bovendien niet langer de Belgische buitenlander, maar was hij tot de gemeenschap gaan behoren. Bovendien was hij een belangrijk element in de sociale context van het stadje, wat voldoende was om hem als *Interne Vijand* te beschouwen.'

Guido De Schrijver

Steungroep 'Solidair met Guatemala'

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

(In het kader van de nieuwe wetgeving op de privacy van 25 mei 2018: indien u deze INFO BIEF niet verder wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar guidods@skynet.be)