



SOLIDAIR MET GUATEMALA
Langestraat, 6 – B-9300 Aalst - België
Tel.: 053/62 94 76
E-mail: guidods@skynet.be
Website: <http://www.solidairguate.be/>
Rek.Nr.: R en Vr Guatemala - 979-5451060-53

Aalst, 30 april 2020

Info Brief 153

☐ Herdenking van Conrado de la Cruz CICM en Herlindo Cifuentes Ontvoerd en nooit teruggekeerd op 1 mei 1980

Ter gelegenheid van de **40ste verjaardag** van de slachtoffers van Scheut begin jaren '80 nam de **Vereniging Herinnering, Waardigheid en Hoop (AMDE)** het initiatief om in Guatemala een herdenkingsbrochure te publiceren.



Jan Vandevreire, medewerker van AVANCSO, lichtte in een inleidende bezinning de figuur van de slachtoffers toe. We halen in deze info brief enkele citaten aan over de figuur van Conrado de la Cruz en Herlindo Cifuentes.

'Van **Conrado** of *Condring* zoals we hem soms ook noemden willen we een zeer bijzondere karaktertrek in herinnering brengen: zijn aangeboren blijheid. De momenten dat er geen glimlach op zijn gelaat getekend stond waren eerder uitzonderlijk.

Hij werd geboren in Baguio, een stad op de Filippijnse Eilanden. Als kind en jongeling kende hij de missionarissen van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (C.I.C.M.), ook genoemd Missionarissen van Scheut.

Einde 1972 stuurden zijn oversten hem naar Guatemala. Het is hier dat hij zich gaf om aan de Guatemalteken de blijde boodschap kenbaar te maken, de blijde boodschap van Jezus, de Bevrijder, vooral van de armen.

Daar zij de belangrijkste bestemmelingen waren van de boodschap van Jezus in Galilea, waren zij het ook voor hem.

Voor de gemeenschappen van de plaatsen waar hij het langst werkte (San Cristóbal Verapaz, Puerto de San José en Tiquisate) versmolt de boodschap van het evangelie met de boodschapper met zijn glimlachend gezicht.

Alvorens zijn werk als pastoor van Tiquisate in 1979 aan te vatten, ging Conrado gedurende een tijd op een van de plantages als vrijwilliger in dienst. Hij ging er katoen



plukken als een van de inheemse of ladino arbeiders. Hij wilde lijfelijk voelen wat de knechten te verduren kregen. Hij wilde grondig de onmenselijke omstandigheden kennen van dat uitputtend labeur, dat ze moesten verwezenlijken onder een ongenadige zon en lucht die vergiftigd werd door vanuit vliegtuigjes gespreide verdelgingsmiddelen.

(Onder andere: Mario Polanco (GAM), Felipe Banegas(CICM), Jan Vandeveire (AVANCSO))

In deze actie van Conrado kunnen we de navolging erkennen van wat Jezus zelf deed (volgens Paulus - Brief aan de Filippenzen 2, 5-11): afdalen van zijn goddelijke staat om zich te plaatsen op het niveau van de slaven, opdat dezen de liefde van God zouden kennen. Zijn wil was het immers om hen op te richten tot een plaats waar ze erkend en behandeld werden als zijn waarachtige kinderen.

Condring daalde af van een sociale rang als clericus om zich te plaatsen op het niveau van de eenvoudige arbeiders op de plantages. Zo solidariseerde hij zich met hen en droeg bij aan hun strijd voor waardigheid als kinderen van God.

■ **Herlindo Cifuentes** was een van de vrienden die door de glimlach van Conrado en door het evangelie dat hij verkondigde en beleefde, overtuigd werd. In deze jongeman herkennen we een vertegenwoordiger van een nieuwe generatie van geëngageerde leken in Guatemala, geïnspireerd door het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en door de Bisschoppenconferentie van Medellín, Colombia (1968.)



Hij was vertegenwoordiger van een kerk, het Volk van God, waarin gezocht wordt om de geest van de primitieve gemeenschappen van de eerste eeuw te hervatten, nog voor het ontstaan van twee gescheiden

categorieën in de geschiedenis van het christendom: die van de clerus en die van het laicaat.

De clerus, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen werden gedurende vele eeuwen beschouwd als de werkelijke leden van de kerk, die boven de gewone christenen stonden, deze laatsten werden beschouwd als leden van tweede klas. Die scheiding tussen een groep bovenaan en een grote massa onderaan bestond niet bij de primitieve gemeenschappen.

Herlindo en Conrado gedroegen zich als vrienden, in een relatie van gelijkheid en broederlijkheid.

Op die manier verkondigden zij een vernieuwde kerk, waar iedereen elkaar waardeert zonder enige discriminatie, zonder enig niveauverschil. Een Kerk waar men kan genieten van dezelfde waardigheid als kinderen van God, gegrondvest in hetzelfde doopsel. Een Kerk waarin de verschillende ministeries niet leiden tot hogere en lagere graden.



Die relaties van gelijkheid en van medeverantwoordelijkheid in dezelfde missie weerspiegelen zich in het moment waarin zij hetzelfde martelaarschap met elkaar deelden, wanneer beiden hun bloed vermengden met dat van de eerstgeborene van de martelaren, de gekruisigde Jezus.'

(vertaling: gds)

Guido De Schrijver

Steungroep 'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

(In het kader van de nieuwe wetgeving op de privacy van 25 mei 2018: indien u deze INFO BIEF niet verder wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar guidods@skynet.be)