



**SOLIDAIR MET GUATEMALA**  
(Grupo belga SOLIDARIO CON GUATEMALA)  
Langestraat, 6 – B-9300 Aalst - Bélgica  
Tel.: 053/62 94 76  
E-mail: [guidods@skynet.be](mailto:guidods@skynet.be)  
[monique.ba@skynet.be](mailto:monique.ba@skynet.be)  
Website: <http://www.solidairguate.be/>  
Rek.Nr.: R en Vr Guatemala - BE53 9795 4510 6053

Aalst, 28 oktober 2019

## Info Brief 130

### 350 standbeelden monddood gemaakt

In het holst van de nacht van 22 op 23 oktober trokken **honderden vrijwilligers**, gewapend met slechts een knevel, een eisenbord en een stevige dosis engagement de straten op.

**350 standbeelden** verspreid over heel Vlaanderen en Brussel werden **symbolisch de mond gesnoerd**.

In het kader van het thema dat 11.11.11. lanceerde ter gelegenheid van de jaarlijkse politieke campagne roffelden we ook in Aalst luid en duidelijk de campagnetrommel: 'voor **changemakers** wiens stem écht **onderdrukt** wordt, is het vijf voor twaalf. Het wordt mensenrechtenverdedigers steeds moeilijker gemaakt hun werk te doen.'

Ook **vrijwilligers** zijn 'changemakers.' Door acties op poten te zetten, anderen warm te maken en te sensibiliseren, werken we **samen** aan een sociaal en ecologisch **rechtvaardige wereld**.

Maar in Aalst hebben we toch een heel speciale 'changemaker,' namelijk **Priester Daens**.



**'Slaaf noch bedelaar mag de arbeider zijn  
Hij moet een vrij en welvarend man wezen!'**

's Nachts maakten de **steungroep 'Solidair met Guatemala** en het **11.Comité Aalst** hem monddood om niet te vergeten hoe in die tijd de patroons van de textiel fabrieken en het bisdom hem behandelden.

En 's anderendaags op de middag, terwijl alle scholen leeg liepen, stonden we weer bij zijn standbeeld om hem en ook nog andere 'changemakers' centraal te stellen.

Journalist en covoorzitter van het Priester Daensfonds **Johan Velghe** zette Daens in de situatie van vandaag. Een fragment uit zijn toespraak:

"In de gloriejaren van roofkapitalisme stonden Daens en het



daensisme voor een samenleving met een morele ruggengraat en met de medemensen als gelijkwaardige partners. De breuklijn, een ware 'changemaker' werd scherp getrokken. Het creëren van een middenveld met beginnende mutualiteiten, fabrieksvakbonden, coöperatieven, onderwijsbevordering, acties voor democratisch stemrecht, kansen scheppen voor cultuurbeleving en toegang tot de ambtenarij en de economische wereld in het Nederlands, én een doorgedreven pacifisme, leidde tot een bitsige strijd en de al even bitsige vijandschap van koning Leopold II.

Dat beeld herkennen we vandaag in de bitsigheid waarmee Trump, Poetin, Erdogan en andere Bolsenaro's regeren. We herkennen die bitsigheid wanneer in Vlaanderen niet de armoede bestreden wordt, maar wel de verenigingen die armoede bestrijden. We herkennen het in de voorrang die gegeven wordt aan privérechten boven herverdeling."



Wij zelf stelden **Bernardo Caal Xol** uit **Cobán** voor, die een paar dagen geleden bedacht werd met de Quetzal Prijs van Guatemala vzw.

### ☐☐ Ook in Brussel gekneveld

Op 24 oktober gingen we naar Brussel op politieke pelgrimstocht met **María Josefina Caal Xol** die de Quetzalprijs ontving (in afwezigheid van haar broer die in de gevangenis zit.)

Toen we het 'hart' van de Europese Unie naderden zagen we dat enkele bronzen beeldjes, die een van de gevels van het gebouw van de Europese Commissie sieren, ook knevels droegen.

Ik legde haar de actie van 11.11.11. uit.

**'Mijn broer is een 'changemaker,'** was haar spontane reactie.

Guido De Schrijver  
Steungroep 'Solidair met Guatemala'  
Lidorganisatie van EU-LAT Network en  
van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

